

Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie

(1924 – 2024)

Aflevering 4 (16 februari 2021)

Ontstaan van de jeugdafdeling

De oprichting van de jeugdafdeling heeft indertijd nogal wat voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk werd aangenomen dat broeder Bernardo aan de wieg stond van de jeugdafdeling, maar dit is onjuist zo bleek. Aan het moeilijke kraambed van dit borelinkske stonden **Peet van Remortel, Richard Lampo, Vic Verstraeten en George Boddaert**. Het initiatief was uitgegaan van Peet van Remortel. De allereerste bijeenkomst vond plaats in het toenmalig clublokaal “Café Apollo”, bij alle Hulstenaren en ver daarbuiten beter bekend als “Bij Mit”. Je kon al opmaken dat de oprichting niet zonder slag of stoot ging. Het bestuur stond niet te juichen toen men met het voorstel kwam om een jeugdafdeling op te richten. Integendeel. Eén van de toenmalige bestuursleden zei: “Wat kunnen we nu met die klaine jongens doen?” Desondanks werd toch toestemming verkregen, mits zelf voor de benodigde financiën gezorgd werd. Op geldelijke steun van de vereniging hoefde niet gerekend worden.

Hoe dan ook, al snel werd succes geboekt. In het eerste jaar van het bestaan werd het B-elftal, jongens tot 12 jaar, meteen al kampioen met Guust Voet als aanvoerder.



Foto van het B1 team dat in het seizoen 1959-1960 kampioen werd:

Staande van links naar rechts: Broeder Bernardo, Jacques de Maat, Honoré Neefs (trainer), Guust Kramers, Lucien Speleman, Benny van Damme, Kees Lockefer (leider) en Theo Mangnus

Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie

(1924 – 2024)

Geknield van links naar rechts: Wilfried Baart, Frans Vlassenrood, Frans d'Hooghe, Jacques de Booy, Guust Stevens en liggend Rudy Neefs

Dit kampioenschap moest natuurlijk gevierd worden. Maar om de één of andere reden waren zij niet welkom in het clublokaal van “Café Apollo”. Spontaan bood Peet de Bruyn van “De Bruyns restaurant” de jeugd onderdak aan. Hoewel een “etentje” in de planning van het kampioensfeest niet was voorzien, werd dit, nu het gratis aangeboden werd, uiteraard in dank aanvaard. Toen dit bekend werd gingen de bestuursleden plotseling op hun achterste benen staan. Zij probeerden alles om dit “feestje” te voorkomen. Er ging zelfs een lijst rond met handtekeningen van eerste elftalspelers die verklaarden niet te zullen spelen als “het feest” voor die kinderen van 12 jaar toch zou plaatsvinden. De Jeugdcommissie die zich van geen schuld bewust was, daar zij niet terecht konden in het eigen clublokaal, liet zich door dit dreigement niet intimideren. Ook het bestuur van H.V.V.’24 werd uitgenodigd.

Merendeel liet echter verstek gaan. Eén en ander leidde tot een bestuurscrisis, daar de voorzitter van de Jeugdcommissie, tevens secretaris van de vereniging, niet bereid was de lokaalhouder van H.V.V.’24 zijn excuses aan te bieden, een man dus die buiten de vereniging stond! Met de secretaris vertrokken nog vier bestuursleden. De overige zes bleven zitten.

Ondanks deze commotie bleef de Jeugdcommissie niet bij de pakken neerzitten. Eén van hen kwam op het lumineuze idee de broeders van de St. Willibrodusschool eens te polsen of deze behulpzaam wilden zijn bij de verdere uitbouw van de jeugdafdeling. Dit bleek een schot in de roos. Niet alleen was de bereidheid aanwezig, maar ook het enthousiasme! Die was zó groot dat de jeugdafdeling groeide als kool. **De volgende drie namen klinken bij menig Hulstenaar nog bekend in de oren: Broeder Bernardo, broeder Mattheus en broeder Ferrerius.** Wat hebben die een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling en voortgang van onze bloeiende jeugdafdeling waarover de club nu in 2021 nog beschikt. De jeugd die de ruggengraat van onze vereniging vormt. Het was een illuster drietal, waaraan H.V.V.’24 veel dank is verschuldigd.



Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie

(1924 – 2024)

(Oud-) Voetballers/Supporters vertellen over hun passie

“Een vaantje na afloop van een toernooi was prachtig.”

Paul Bleijenbergh vertelt over een paar herinneringen uit zijn jeugdperiode bij H.V.V. '24. Paul is nog steeds lid en speelt als af-en-toe-invaller bij het 3^{de} seniorenelftal.

Het was **1984**. Toen ik 6 jaar was mocht ik op voetbal en wat een mooie start had ik. Je had toen geen F'jes, dus zat ik in E4. Mijn begin was het meedoen aan een tweetal toernooien bij H.V.V. '24. **Het voetballen zelf was leuk, maar de vaantjes aan het einde waren fantastisch!**



Hier zien jullie twee vaantjes die spelertjes kregen als aandenken na een toernooi. Het tweede toernooi waar Paul aan meedeed met zijn team was het legendarische George Lockefeer toernooi!



Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie

(1924 – 2024)



De foto is van het pupillentoernooi met Michiel en Paul Bleijenbergh in het midden. Links Paul, daartussen zie je rennend Alexander D'Haens en rechts is Michiel. Achter Michiel zie je Remco de Feijter. Scheidrechter was meneer Verbraeken.

Wat mij van **1995** bij bleef was bij C1 de strijd om de Nike Cup.



Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie

(1924 – 2024)

Op de foto staan:

Boven van links naar rechts: Guust Voet (trainer), Frank van Egmond, Niels Cornelis, Merijn de Ridder, Robbie Polfliet, Murat Dêvre, Hans Bleijenbergh en Peter Bleijenbergh (leider)

Onder van links naar rechts: Evert van Damme, Michiel Blommaert, Davy van de Berg, Jeroen Schelfhout, Kevin Mc Taggart, Kevin Esseling, Pim de Schrijver, Bob Amian

Edje zegt:



**“Coronamaatregelen:
De Champions League van de
jeugd houdt de vereniging
levendig!”**



Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie

(1924 – 2024)

De Foto Eregalerij

In deze vierde aflevering twee foto's. Voordat er officieel een jeugdafdeling was, werd er door de jeugd wel gevoetbald. Hier een foto uit 1946.



De opstelling van de foto is
staand v.l.n.r.:
Martin Kramers
Willy Lockefeer (oud burgemeester
van Aardenburg)
Remie Roulay
Jan Vergauwen
Daan v.d. Walle
Jo Wentzler.
zittend v.l.n.r.:
Louis Janssen
Frits v. Gassen
Wim Borghstijn
Sylvain Josiassen
Willy Volleman
Jan v. Dorsseleer



Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie

(1924 – 2024)

De tweede foto is van het eerste elftal in 1974, waar **Fons Cornelis** van deel uitmaakte. Fons overleed zondag 7 februari jl. en kreeg op het parkeerterrein een mooi eerbetoon van vele voetbalvrienden.



Staande v.l.n.r.: Jacques de Booy, Frans Vlassenrood, Frank Lammens, Peter McTaggart, Theo van de Gucht, George Boddart (elftalleider), Fred de Burger, Roger Rottier, Rudy Neefs en Guust Voet (trainer)

Onder v.l.n.r.: Martin Vlassenrood, Joop Esseling, Leo Fokke, **Fons Cornelis**, Frits Haak en liggend Herman Lossie (verzorger)

